

INHOUD

Woord vooraf	7
Inleiding	9
‘Zo net een ijsclubje gelopen, veerkrachtig en gelukkig’ Etty Hillesums ruimtelijke ervaringen van Amsterdam <i>Babs Boter</i>	13
Etty Hillesum en het lot van haar volk <i>Marja Clement</i>	63
Mystiek in de beproeving van Gods afwezigheid tijdens de Tweede Wereldoorlog Het voorbeeld van Simone Weil en Etty Hillesum <i>Pierre Gillouard</i>	89
Bijbelaantekeningen ‘Spier, Holland, after 1940’ <i>Alexandra Nagel</i>	107
‘Ik ben nu ziek, ik kan er niets aan doen’ Ziekte, dood en verzet bij Etty Hillesum <i>Arianna Rotondo</i>	121
Vrijheid volgens Etty Hillesum <i>Klaas A.D. Smelik</i>	139
Etty Hillesum schrijft een brief op het strand van Knokke <i>Rob Tempelaars & Klaas A.D. Smelik</i>	153

Etty Hillesum's Quest for God and its Relevance for Future Generations	163
<i>Klaas A.D. Smelik</i>	
'God Ripens in Us'	177
Etty Hillesum on the Grammar of Belief	
<i>Rowan Williams</i>	
Lijst van afbeeldingen	189
Over de auteurs	191